

DANSK SELSKAB FOR 1700-TALSSTUDIER

Formandens beretning om selskabets virke i 2009,
holdt på Generalforsamlingen på Københavns Universitet, 17. april 2010

2009 har atter været et arbejdsomt år. I bestyrelsen har arbejdet været fokuseret på 4 større områder
1) Afholdelsen af den Internationale ISECS-konference i Kolding i august 2010. 2) Deltagelse i Golden Days-arrangementet, september 2010, hvor temaet netop er: Oplysningstiden. 3) Selskabets hjemmeside og endelig 4) De udsendte forslag til vedtægtsændringer.

ISECS-konferencen i Kolding

Konferencen afholdes og tilrettelægges i samarbejde med SDU, Kolding. Søren Peter Hansen (for Dansk Selskab for 1700-talsstudier) og Anne-Marie Mai (for SDU) har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen og afviklingen af konferencen – men har fået god hjælp af de øvrige bestyrelsesmedlemmer samt sekretariatsleder Pernille Dahl Kragh fra SDU. Også flere medlemmer har været involveret i arbejdet - ikke mindst mht. oversættelsen af div. papirer til fransk – og det vil bestyrelsen meget gerne takke Jørn Schøsler og da specielt Ingrid Ilsøe for.

På trods af at de fleste fondes økonomiske situation er meget påvirket af finanskrisen, og fondene som følge heraf har færre midler til uddeling, er det lykkedes os at få tilstrækkelig støtte til afviklingen af konferencen, således at konferencegebyret har kunnet holdes på 125 Euro (plus – hvad der er normalt for ISECS-konferencer – egenbetaling for rejse og ophold). Vi afventer stadig svar fra enkelte fonde, og selvom en tak retteligen hører hjemme i årsberetningen for 2010 vil jeg gerne allerede her benytte lejligheden til at sige tak til SDU og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal uden hvis donationer konferencen sandsynligvis ville have måttet aflyses. Vi mangler dog stadig penge før konferencen er fuldt finansieret, og i værste fald kan selskabet tænkes at måtte bidrage med støtte til afviklingen.

SDU har ligeledes bevilget støtte til en konferenceudgivelse, således at de papers, der har været fremlagt på konferencen, kan offentliggøres.

Vi er glade for at mange har meldt sig til konferencen med papers – d.d. knap 20 – og jeg vil da godt gøre opmærksom på at man (indtil 1. maj) stadig kan nå at tilmelde sig (også med paper!). – så hvis der skulle være medlemmer tilstede her i dag, der har lyst til at deltage, er det bare at gå ind på selskabets hjemmeside og hente tilmeldingsblanketten, udfylde den og sende den til vores konferenceseekretær Pernille Dahl Kragh, SDU (pdk@sdu.dk) .

Golden Days 2010: 1700-tallet - det åbne og det lukkede land

Mht. *Golden Days* har selskabet været aktiv på flere leder. Tre af bestyrelsesmedlemmerne er tilfældigvis – ud fra hver sine forudsætninger – inviteret til at sidde i Golden Days-sekretariatets såkaldte *Advisory Board* og er kommet med indspark til Golden Days-sekretariatet især mht. indholdet af temadagene. Golden Days sekretariatet er en slags pengeløs paraplyorganisation, der koordinerer, kombinerer og programlægger – men det er de enkelte deltagere, der selv står for de konkrete arrangementer – både praktisk og økonomisk.

Et sådant konkret arrangement har Selskabet taget initiativ til og har konkret indgået samarbejdsaftale med Bakkehusmuseet om tre arrangementer under overskriften "Det kendte og det ukendte 1700-tal" i Golden Days-perioden: 6 Opførelser af Mette Wings: *Skriverjomfruen* 04.09. – 09.09 (med introduktion v. Mette Winge) 2) En oplæsningsaften (15.09: Thomas Bredsdorff & Søren Peter Hansen) og 3) En seminardag (mandag d. 20.09, kl. 10.00 – 16.00 (inkl. 1 times frokost og ½ times kaffepause)) med oplæg, oplæsning, musik og diskussion. På seminaret indlægges et musikalsk indslag efter frokost. (Der er tilsagn om medvirken til seminardagen fra: Mette Winge, Peer E. Sørensen Thomas Bredsdorff, Anne-Marie Mai, Signe Clausen, Søren Peter Hansen og Morten Søndergaard)

Vi har endvidere haft drøftelser med museumsdirektør Ulla Strømberg om et evt. samarbejde med Hofteatret på Christiansborg, men dette initiativ har af forskellige grunde ikke kunnet realiseres.

Endelig har vi haft kontakt med Det Norske 1700-talselskab og kort drøftet mulighederne for en fælles Skandinavisk 1700-talskonference i 2012.

Medlemstallet

I forhold til 2008 var medlemstallet i 2009 en anelse faldende. I 2009 var der således kun registreret 50 betalende medlemmer mod 57 i 2008. Set over en længere årrække er sådanne udsving imidlertid almindelige – og siden selskabet blev grundlagt i 1995 har medlemstallet normalt svinget mellem knap 50 og godt 60 medlemmer. Vi håber selvfølgelig at vores relativt nyåbnede hjemmeside kan være med til at skaffe enkelte nye medlemmer.

Hjemmesiden

Hjemmesiden blev åbnet op til årsmødet i maj måned, og er i løbet af 2009 udbygget. Den har stadig mangler og sine steder en uhensigtsmæssig opsætning – men der arbejdes på at forbedre den. Især har vores webmaster Rikke Christensen og Signe Clausen fra bestyrelsen arbejdet med hjemmeside-problemerne og de skal endnu engang have stor tak for deres arbejdsindsats.

Vedtægtsændringer

Med så relativt mange aktiviteter har vi følt, at vi godt kunne bruge lidt flere hænder (og hoveder) i bestyrelsen, og derfor har bestyrelsen besluttet sig for at foreslå medlemmerne en ændring af selskabets vedtægter.

Vores ændringsforslag er med begrundelse udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til denne GF og skal behandles om lidt. Begrundelserne skal derfor ikke gennemgås her. I bestyrelsen håber vi selvsagt på opbakning til ændringsforslagene, der efter vor mening vil kunne være med til at sikre både fornyelse og bedre overlappning og kontinuitet ved udskiftning af bestyrelsesmedlemmer.

Aktiviteter i øvrigt

I 2009 har selskabet selv afholdt to forskellige arrangementer: I maj måned 2009 afholdt vi et godt besøgt årsmøde på Statens Museum for Kunst med rundvisning i 1700-talsafdelingen, og efterfølgende besøg på DSB's hovedsæde, hvor cand. mag. Nan Gerdes talte om *Den obskøne revolution - Fransk politisk satire 1789-1791*.

21. november afholdt Selskabet sit efterårsarrangement, der var henlagt til Horsens med fokus på Horsens i 1700-tallet. Arkivar Bodil Møller Knudsen fra Byarkivet i Horsens fortalte om det russiske eksilhof i byen (1780 – 1815) og tog os på Byvandring, mens Annette Hoff fortalte om Det Lichtenbergske Palæ og dets beboere og om livet på især Bidstrup Herregård i 1700-tallet.

Derudover deltog jeg, sammen med Lisbeth Worsøe-Schmidt i den konference om "Lærde folks karriere-muligheder i 1700-tallet", der var arrangeret af det østrigske 1700-talsselskab i forbindelse med ISECS' årlige repræsentantskabsmøde i Graz, og jeg deltog i øvrigt i ISECS EC-møde dér.

Bestyrelsen havde besluttet at yde tilskud til formandens rejse og ophold, men eftersom formanden fik tilskud til en del af opholdet fra anden side kunne selskabets samlede udgift i forbindelse med formandens deltagelse begrænses til 1.000,00 kr.

Kontakt til medlemmerne pr. e-mail

Bestyrelsen er nu i besiddelse af godt 50-60% af medlemmernes e-mailadr. og vi overvejer pt. om e-mails fremover skal benyttes som primær kontakt til medlemmerne. Det vil kunne spare selskabet penge – og bestyrelsen tid – hvis kontakten med medlemmerne kan foregå elektronisk.

Arrangørerne af et arrangement på Københavns Universitet i anledning af Samuel Johnsons 300-årsdag havde således høfligt spurgt, om vi evt. kunne formidle viden om arrangementet til vores medlemmer, og jeg besluttede at sende e-mails rundt til de godt 25-30 medlemmer, hvis adr. vi på det tidspunkt lå inde med. I løbet af 2009 havde over 50% af medlemmerne oplyst selskabet om deres e-mailadr. og jeg anså det derfor for meningsfuldt, at lave en e-mailrundsending med oplysning om arrangementet til medlemmerne. I bestyrelsen vil vi gerne bidrage til at informationer om arrangementer o.lign. som vi bedømmer kunne være af interesse for medlemmerne, når ud til medlemmerne, men vi vil nøje overveje hver enkelt anmodning om rundsendelse af en sådan type e-mails, for faren er selvfølgelig at nogle vil kunne anse sådanne invitationer for en slags spam-mail.

Afslutningsvis vil jeg på Selskabets vegne gerne sige tak til Københavns Universitet og rektor Ralf Hemmingsen, der gæstfrit har stillet lokale til rådighed til dette årsmøde – og med disse afsluttende bemærkninger sætter jeg årsberetningen til debat.

Søren Peter Hansen
formand, 17. april 2010